



Printemps 2014



In onze vorige wijnbrief vertelden wij u dat we verrast waren dat alles in 2013 zoveel later kwam dan voorgaande jaren. Nog nooit hadden we zo'n laat voorjaar en zo'n late oogst. En de winter die volgde was erg zacht. In plaats van een paar flinke vorstdagen kregen wij extreem veel regen. We hadden maar liefst 400% meer regen ten opzichte van het gemiddelde van de laatste jaren. Ook nu is het in de natuur weer anders dan gebruikelijk met een vroeg en zeer zacht voorjaar. Dat de wijngaarden eigenlijk niet echt in rust zijn geweest maakt ons wat onzeker. Maar aan de andere kant heeft alle regen de waterreserves weer mooi aangevuld. Hierdoor is er inmiddels al veel onkruid in de wijngaarden en zitten de eerste blaadjes alweer in de druivenplanten. Dat het een zeer arbeidsintensief voorjaar wordt is daardoor zeker. René, die ondertussen alweer 2 jaar bij ons werkt, heeft afgelopen winter aangegeven zich te willen concentreren op zijn nieuwe bedrijf in Nederland. Vandaar dat wij het team op Marotte per 1 april hebben versterkt met Victor. Victor is een man met veel ervaring in agrarische techniek. Hiervoor werkte hij een aantal jaren bij een collega van ons als tractorist. Gelukkig is hij enthousiast begonnen dus zijn wij dat ook.

Onlangs behaalde onze zoon Niels zijn 'conduit accompagnier', het rijexamen om zelf te mogen auto rijden samen met één van je ouders naast je. Op dat moment realiseerden wij ons dat hij nog maar kort bij ons zal wonen. Want hij is 17 jaar en zit in zijn voorlaatste jaar van de middelbare school. Kortom: in minder dan anderhalf jaar zal hij ergens gaan studeren. Op dit moment denkt hij serieus na over een studie in Nederland. Vertellen wij te leuke verhalen of zou het echt interessanter voor hem zijn? Wij zien hem natuurlijk niet graag vertrekken maar tegelijkertijd zijn we trots dat hij zich verder kan ontwikkelen. Want hij is er klaar voor. En daarna is het de beurt aan Eline maar dan zijn wij weer een jaar verder dus van haar mogen we nog wat langer genieten. Ze is nu 16 en maakt nog steeds elke keer met veel enthousiasme 'haar' Cuvée Eline-etiket. Wij zijn dan ook trots op haar laatste creatie voor de **Cuvée Eline 2011**.



Een dezer dagen wordt de Cuvée Eline 2012 alweer gebotteld maar deze wijn moet dan nog wel even de kelder in om te rusten in de fles.

Onze zoon Luc is inmiddels 13 jaar en heeft net aangekondigd dat hij, net als Niels een paar jaar geleden, dit jaar de Mont Ventoux wil beklimmen per fiets. Daarom zijn we begonnen te trainen met alle spullen die hij van Niels heeft overgenomen. We doen het samen en dat is voor ons een goede reden om mee te trainen. Wij zijn in ieder geval zeer gemotiveerd om die knots weer eens te bedwingen. De top ligt nog vol met sneeuw dus we hebben nog even de tijd om te oefenen. Jules heeft het zeer naar zijn zin op het collège en groeit als kool. Binnenkort is mama de kleinste thuis!

Afgelopen jaar hadden we ons voorgenomen om de Grand Gîte en de Petit Gîte tijdens de oogst niet te verhuren omdat we te veel herrie maken bij ons werk. Nu zijn we toch gezwicht na aandringen van klanten om onze Petit Gîte te verhuren tijdens de oogst. Onze gasten vonden het namelijk geweldig om 's ochtends onze speech voor de plukkers te beluisteren om zich daarna nog eens lekker om te kunnen draaien terwijl iedereen aan het werk ging. Onze gîte Le Mazet is altijd beschikbaar maar deze ligt dan ook een stuk verwijderd van onze productieschuur. Als u geïnteresseerd bent om Le Mazet een keertje te huren kijk dan eens op onze site voor meer informatie. We hebben er ook leuke Youtube filmpjes opgezet zodat u ook even binnen kunt kijken.



Piquenique Vigneron

Onze lunches in de wijngaard zijn een groot succes. Afgelopen jaar hadden we het weer drukker dan ooit en voor komend jaar zijn er alweer reserveringen tot ver in september. Ook de formule Apéritif is erg in trek. Regelmatig krijgen wij aanvragen voor grotere groepen en zelfs voor huwelijken. Zelf wisten wij al dat Domaine de Marotte een romantische plek is. Maar als je dan zo'n net getrouwd stel ziet samen met al hun gasten in hun mooie kleding dan lijkt ons domaine echt een paradijs! U kunt dit paradijs natuurlijk ook zelf komen ontdekken. Dus bent u in de buurt kom dan eens langs voor een rondleiding, een proeverij, een picknick een apéritif of een combinatie van deze mogelijkheden. Vous êtes les bienvenus!

Eerlijk duurt het langst

Sinds afgelopen zomer hebben wij onze webwinkel in gebruik. Tijd dus om te evalueren. Over het algemeen verloopt alles naar tevredenheid. Maar af en toe krijgen wij vragen van klanten over de wijze waarop wij de transportkosten berekenen. Vandaar dat wij hier graag wat duidelijkheid in willen scheppen. In Nederland zijn er veel webwinkels die zogenaamd geen transportkosten berekenen maar iedereen weet natuurlijk dat alleen de zon voor niks op komt. Want uiteraard zijn de transportkosten gewoon doorberekend in de prijs van de wijn. Nu weten de meeste wijnliefhebbers gelukkig dat als je via onze webwinkel wijnen bestelt je deze direct bij de 'wijnboer' koopt. Wij vinden een inzichtelijke prijsopbouw het eerlijkst voor iedereen. Zo willen wij voorkomen dat klanten die meerdere dozen bestellen niet benadeeld worden omdat zij in feite teveel betalen als we de prijs van het transport in de kostprijs per fles zouden meenemen. De afleverkosten per fles nemen nu eenmaal af wanneer het aantal bestelde flessen toeneemt. Transport is - hoe je het ook bekijkt - relatief duur. Daarom bieden wij u ook de keus om uw bestelling zelf op te halen bij een van onze entrepots in Nederland. U vindt ze in Amsterdam, Noord-Sleen en Ulestraten. Ook zullen we bij de komende proeverijen zo veel mogelijk wijnen bij ons hebben zodat u deze direct kunt meenemen.

Wijnproeverijen:

U bent van harte welkom op één van onze voorjaarsproeverijen om onze nieuwe jaargangen te komen proeven. Ook uw vrienden en bekenden verwelkomen wij graag. We zouden het op prijs stellen als u zich van te voren even aanmeldt met hoeveel personen u zou willen komen. Dit kan per email, maar ook per telefoon.

Zaterdag 19 April Ulestraten 17:00 – 20:00

Kelderproeverij bij de familie Coumans:
St Catharinastraat 116, 6235 BH Ulestaten

Maandag 21 april Ottersum 17:00 – 20:00

Bij Koos St Jansstraat 22k, 6595 AC Ottersum

Dinsdag 22 april Groenekan 17:00 – 20:00

Copijn Boomkwekerij – Tuin architectuur,
Groenekanseweg 147, 3737 AK Groenekan

Woensdag 23 april Amsterdam 17:00 – 20:00

Wijnhandel Jeroen Belt, Rustenburgerstraat 387, 1072 GV
Amsterdam

Donderdag 24 april Emmen 19:30 – 21:30

Restaurant De Eekenhof Noordeind 7 7815 PA Emmen

Daan & Elvire van Dijkman, Domaine de Marotte

 info@marotttevins.com

 www.marotttevins.com



00 33 682435055

